

ΞΕΝΥΧΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙ;



Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος
Κωνσταντίνος
Κωδικός προϊόντος: 00873
Διαθεσιμότητα: Υπάρχει απόθεμα

Τιμή: 2.60€

Σύντομη Περιγραφή

Κάποτε οί νέοι ξαγρυπνοῦσαν μελετώντας, οί έπιστήμονες έρευνώντας, οί φιλόανθρωποι γιά νά εἶναι δίπλα στόν πονεμένο, οί άνθρωποι τοῦ Θεοῦ προσευχόμενοι... Τώρα γιατί, με τί και για ποιούς άγρυπνοῦμε;

Περιγραφή

Κάποτε οί νέοι ξαγρυπνοῦσαν μελετώντας, οί έπιστήμονες έρευνώντας, οί φιλόανθρωποι γιά νά εἶναι δίπλα στόν πονεμένο, οί άνθρωποι τοῦ Θεοῦ προσευχόμενοι... Τώρα γιατί, με τί και για ποιούς άγρυπνοῦμε; Για νά κερδίσουμε τί ακριβώς άραγε; Η στροφή, τών νέων ειδικά, στη ζωή τῆς νύχτας γίνεται όλο και πιό μεγάλη. Με κέφι κι έτοιμασία πολύ γίνονται οί έξορμήσεις στους κόσμους τοῦ σκοταδιοῦ και τῆς έξαλλοσύνης. Όλα άρχισαν με τὸ λεγόμενο «κλάμπινγκ» γιά νά καταλήξουν στο ξενύχτι τών όθονών. Όλων τών όθονών! Η νύχτα σήμερα δέν εἶναι μόνο ένας άλλος τρόπος νά ζούμε, αλλά - χωρίς νά τὸ καταλαβαίνουμε και πολύ - και τῆς αποκάλυψης τοῦ τρόπου πού ζούμε! Όμως γιά ποιό σκοπό μας έδωσε ὁ Θεός τῆ νύχτα; Πότε αποβαίνει γιά μας πραγματικά ωφέλιμη; Κι εμεῖς πως την χρησιμοποιούμε; Εἶναι δυνατό ή τυχόν κακή χρήση της νά εἶναι για μας οφέλιμη; Για ποιούς λόγους, οί νέοι ειδικά, θέλουν νά ζοῦν τῆ νύχτα και γιά τὸ σκοτάδι της, κι όχι τὴν ήμέρα και γιά τὸ φῶς της; Ποιες εἶναι οί έπιπτώσεις στη ζωή μας άπ' αύτῆ τὴν άντιστροφή τών πραγμάτων; Τί μπορούμε νά κάνουμε; Νά τὰ έρωτήματα πού άπασχολοῦν τὸ μικρὸ αύτὸ βιβλίο που φιλοδοξει μ' ένα πολύ ευχάριστο τρόπο να

προβληματίζει κάθε σκεπτόμενο ...