

ΝΕΟΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ, 4ο βιβλίο



Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος
Κωνσταντίνος
Κωδικός προϊόντος: 00117
Διαθεσιμότητα: Υπάρχει απόθεμα

Τιμή: 7.00€

Σύντομη Περιγραφή

??? ?? ?????? ???, ??? ?' ?? ?????? ?????? ????? 18 ?????????? ???????, ?????? ?? ?????????, ????? ??????, ?????? ???
?????????? ?????? ??????????. ????? ?????? ??? ??????...

Περιγραφή

Ναι, είναι δύσκολο να ζει κανείς στη σημερινή εποχή. Με τις προκλήσεις, τις παγίδες, τις αντιθέσεις, τη σύγχυση που επικρατεί. Και περισσότερο δύσκολο για ένα νέο (α), έναν έφηβο (η). Που επιπλέον έχει να αντιμετωπίσει –κι όχι με τις ίδιες δυνάμεις που διαθέτει ένας ενήλικας – και του εαυτού του τα πρωτόγνωρα ξεσπάσματα.

Και το βιβλίο αυτό τι κάνει; Μέσα απ' τη γλαφυρή ανάλυση πολλών ξεχωριστών θεμάτων -18 τον αριθμό – που αναπτύσσονται με δυνατά επιχειρήματα, ντοκουμέντα, επιστημονική κατοχύρωση, ακόμη δε και μ' ευχάριστη διατύπωση των στατιστικών δεδομένων, φωτίζει τα γεγονότα, δίνει λύσεις, δείχνει τις πραγματικά σωστές διαστάσεις. Στους νέους του σήμερα...

Κυκλοφορεί σε 2η έκδοση.

Περιεχόμενα

- Η ορμή της νιότης

- Προβληματική νεολαία ή προβληματική κοινωνία;
- Στο μάθημα των θρησκευτικών, λέμε «ναι»!
- Αρνηθείτε τον πολιτισμό της κατάθλιψης!
- Έχεις σκοπούς;
- Τι λένε οι ψευδοπροφήτες για τη συντέλεια του κόσμου;
- «Εξάρτηση», η άλλη διάσταση του πολιτισμού μας
- Πως κατασκευάζεται και γιατί, το «προφίλ» των ηγετών και των «σταρ»!
- Παιδιά, υπάρχει μέλλον;
- Τι συμβαίνει με τα «γκράφιτι»;
- Δημιουργικοί!
- «Φαστ φουντ», «φαστ φίλμ», «φαστ» και ... η ζωή μας;
- Με εφόδια στη ζωή!
- Τι είναι η αναρχία;
- Τα τροχαία αφανίζουν τη νεολαία μας πιο πολύ απ' το AIDS και τα ναρκωτικά!
- Η ανεργία των νέων, απειλητικό πρόβλημα
- Οδεύουμε σ' έναν κόσμο χωρίς εργασία;
- Νεανικά ... γεράματα;
- Οπωσδήποτε την Κυριακή!